



**Wat ik je geef**

Ik wil je zoveel geven:  
een dure ring, een gouden boot,  
een winkel vol speelgoed,  
een eigen butler,  
diamanten hagelslag op brood,  
de droomreis van je leven.

Maar laten we eerlijk zijn:  
Zou ik jou hier iets van willen geven,  
dan moet ik toch echt een beetje rijker zijn.

Wat ik je wel kan geven  
- het lijkt misschien klein  
maar het is zoveel meer dan dat -  
is mijn vertrouwen,  
mijn liefde, mijn leven.  
Ik geef jou...mijn hart!

**Goed nieuws**

Het is weer maandag, tijd voor goed nieuws!  
Het goede nieuws van vandaag is dat er heel veel  
weggegeven wordt. Niet alleen spullen en geld,  
maar ook aandacht, liefde en vrolijkheid.  
Ga als een echte journalist in je eigen omgeving  
op zoek naar voorbeelden en deel ze met elkaar!